

gertrude

EN HAAR LIEFDE: STEMPELS!



Gertrude schildert, tekent, maakt stempels en meer. Dat doet ze op doek en op papier. En ze geeft met veel plezier een schildercursus én een stempelworkshop.

Prachtig. Naast een ferme rode krul bij een bladzijde met 0 fout kreeg ik vroeger in mijn schoolschrift een mooie stempel. Keurige letters geschreven tussen rechte lijntjes werden beloond met een plaatje in inkt. Waardering uitgedrukt in een afbeelding. Een nietig stempeltje dat je een blij gevoel gaf en aanmoedigde om "zo door te gaan".

Iets dergelijks beleef ik weer, als ik zelf een stempel aan het snijden ben. De guts glijdt langs de potloodlijnen en door het zachte rubber. Hier een bochtje om, daar wegsnijden vanuit een hoekje, totdat ik bij een stukje kom waar ik even over moet denken. Hoe ga ik dat priegelige detail aanpakken? Ik pak mijn fijnste guts en probeer... Het lukt! De beloning zit gedeeltelijk al in het maken van de stempel.

Stempels maken is een soort toveren. Met een zacht potlood, een stuk vlakgum, papier en een guts kun je de mooiste dingen maken. En het bijzondere is dat je door iets weg te snijden, iets creëert! Een klein kunstwerkje, om je stempel te drukken op alles wat een beetje extra aandacht verdient. Om iets te onderstrepen wat al mooi is. Om te bemoedigen, te inspireren, te verbazen, op te vrolijken of te belonen. En de wereld een beetje mooier te maken... ♥

beeld(en) gertrudesteenbeek.nl

tekst Gertrude Steenbeek

website gertrudesteenbeek.nl/stempelworkshop